

Generell PR:

Så kan vi lära oss av hur 1500-1600-talets Sverige tog hand om invandrare

– ”Invandrare som resurs” - ny bok av ekonomhistorikern Christina Dalhede

1600-tals svensken var mer internationell, språkbegåvad och berest än många av oss är idag. I alla fall om man tittar på de personer som var aktiva inom handel och sjöfart. En ny bok av Ekonomihistorikern Christina Dalhede kastar nytt ljus på handelsfamiljerna och fokuserar speciellt på dem som verkade i Sverige och som hade invandrarbakgrund.

Boken följer en invandrarfamilj från 1500-talets Sydtyskland till 1600-1700-talets Sverige och ger en bild av deras vardag och arbete. Boken pekar också på att vi kan lära oss en hel del av 1500- och 1600-tals människan, när det gäller hur de tog hand om flyktingar och invandrare.

- Förr var man mycket bättre på att ta tillvara invandrare och såg dem aldrig som en belastning för samhället utan tvärtom – som en resurs. Efter att ha svurit trohet och lojalitet till den svenska kronan slussades de direkt ut i arbetslivet genom att gå bredvid en redan yrkesverksam. Att inte kunna svenska sågs inte som något hinder utan tvärtom bejakade man de nya svenskarnas språkkunskaper och såg detta som ytterligare en mycket värdefull resurs, säger Christina Dalhede, som ingår i den så kallade Preindustrial Research Group [PRG] vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
- Min forskning visar att det som var avgörande för om personer med utländsk härkomst skulle lyckas i Sverige eller inte, oavsett yrkesinriktning, var hur och i vilken grad individen, familjen och/eller företaget förmådde skapa förtroende för sig och sin verksamhet, fortsätter Christina.